

## פנימיית "צפית" - חברת נעורים

פנימיית "צפית" הינה חברה של בני נוער שמתנסים בקיום חברה באופן עצמאי (אוטונומי). חברה שתשקף את רצונותיהם, תחביביהם תרבותם ותהווה עבורם בית ומקום לגדול בו. האוטונומיה בחברת הנעורים אינה אוטונומיה מלאה והיא מלווה ומוזרכת ע"י מדריכים מתנועת הבוגרים של "השומר הצעיר" שחיים במקום ולוקחים חלק ביצירתה של חברה זו. זהו ניסיון ייחודי של ביה"ס "צפית" לקיים בתוכו חברה של בני נוער שבחרים לקחת חלק ממנה ולוקחים על עצמם ליצור אותה יום יום.

חברת הנעורים הינה מסגרת וולונטרית שפתוחה לכל חניכי ביה"ס בשכבות ט' יב'. היא פועלת שלושה ימים בשבוע במתכונת של פנימייה (ללאחר סיום יום הלימודים). חניכי חברת הנעורים פועלים בקבוצות שמחולקות על פי שכבות הגיל כאשר לכל קבוצה יש זוג מדריכים. כל קבוצה חיה בבית משלה (הבתים הם חלק ממבני בית הספר שמשמשים את הפנימייה).

מטרתה של חברת הנעורים היא לאפשר לחניכיה להתנסות בעיצוב חייהם באופן עצמאי על כל רובדי החיים השונים. לשם כך היא מאפשרת להם יצירת תרבות משלהם, דאגה למזונם ותפריטם, שליטה חלקית ואחריות על התקציב, דאגה לאחזקת המקום ואחריות על קביעת נורמות התנהגות והתנהלות ביום יום.

את כל זאת חברת הנעורים מאפשרת ע"י פעילות במספר צוותים וקבוצות שביחד יוצרות את השלם, את חברת הנעורים. את התרבות יוצרים החניכים בעזרת ועדות שונות שנפגשות אחת לשבוע ומפיקות אירועים בנושאים שונים. (ערבי במה ופעילות, טורנירי ספורט שונים, ערבי דיון ושיחה וכו'). בנוסף לכל קבוצה יש כמה מסורות בשנה שעליהם היא מופקדת ואחראית ליצירתם. כל ערב מבשלים החניכים (בתורנות) את ארוחת הערב ומנקים אחריהם. את התפריט הם קובעים בעצמם עפ"י התקציב שניתן להם). פעם בשבוע מתקיימת עבודה בשלושה ענפים: חממה, מאפייה ותל- צפית, כאשר כל הרווחים מהעבודה הולכים לטובת חברת הנעורים כולה. את כל הצוותים הללו מרכיבים בשכבות הבוגרות ומלווים אותם חברי הצוות החינוכי של חברת הנעורים.

הקבוצות עוברות כל שבוע פעילות חינוכית עפ"י תכנית חינוכית ארבע-שנתית. הפעילויות מועברות ע"י מדריכי הקבוצה. ההחלטות בחברת הנעורים מתקבלות במליאת פנימייה שמתקיימת אחת לחודש. את המליאה מנחים חניכים מהצוות המוביל (צוות חניכים שבו יש נציגות לכל קבוצה שאמון על הובלת חברת הנעורים) וההחלטות מתקבלות באופן דמוקרטי. חברת הנעורים פועלת בשיתוף עם קן "צפית" של תנועת "השומר הצעיר" ומעודדת את חניכיה לקחת חלק בפעילות התנועה הזו בפרט ותנועות נוער אחרות בכלל.

אנו מאמינים שהתנסות זו מאפשרת לבני הנוער שבחרים בה, לפתח עצמאות בצד ההבנה שעצמאות כזו דורשת אחריות גדולה. היא מאפשרת התבגרות במקום שמכיל בתוכו חופש מצד אחד וליווי והשגחה מקרוב מהצד השני. ע"י השותפות שנוקמת בין החניכים לצוות החינוכי. היא מאפשרת התנסות בהובלה, יצירת תרבות ואורח חיים על בסיס ערכים חברתיים שמציבים את האדם במרכז. חברת הנעורים משתמשת ב"לקיחת האחריות" ככלי המרכזי לעיצוב המציאות. ולהתמודדות עם המורכבויות והבעיות שעולות ממנה.

